

TEKSTEN VOOR PRENTJES

TH 1

Ik heb gezocht,
gevonden en verloren
en weer opnieuw gezocht
totdat ik het weer vond
een mens wordt zoveel meer
dan ééns geboren
en voor wie zoekt is op 'n dag
de cirkel rond.

Toon Hermans

TH 2

De laatste uren voor het einde,
dan wordt die grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend,
tot aan het laatste beetje pijn.
Wat wij zo indrukwekkend vonden,
verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter de gesloten ogen,
glanst een gigantisch groot begin.

Toon Hermans

TH 3

Het leven heeft mij dag aan dag,
heel duidelijk laten blijken,
de mooiste dingen die je ziet,
die zie je, zonder te kijken.
Ze blijven bij je bovendien,
je hebt ze met je hart gezien.

Toon Hermans

TH 4

Herinnering

Waar je ook bent,
ik zou het niet weten,
niet in tijd of afstand te meten,
ik heb je bij me,
diep in mij,
daarom ben je zo dichtbij.

Toon Hermans

TH 5

de bomen
komen uit de grond
en uit hun stam
de twijgen
en ied'reen vindt het
heel gewoon
dat zij weer bladeren krijgen
we zien ze vallen
naar de grond
en dan opnieuw weer groeien
zo heeft de aarde
ons geleerd
dat al wat sterft
zal bloeien ...

Toon Hermans

TH 6

Moeder

haar ogen waren blauw, haar haren grijs
ze zei dat ze maar weinig dingen wist
maar wat ze zei, was zo gerijpt... zo wijs
wel duizendmaal heb ik gedacht: dat is 't!
de hoog're dingen speelden bij haar mee
zij zag het leven in een ander licht
zo stond ze ook te kijken naar de zee
'n glimlach op haar nobele gezicht
zo kunnen bomen in het landschap staan
in volle rust en helemaal compleet
zo is ze ook die avond doodgegaan
en nooit vergeet ik wat zij voor me deed

Toon Hermans

TH 7

Rust

Te zijn, bij wie er niet meer zijn,
heel diep in je gedachten
en niet met woorden lang en luid,
kan af en toe een stille pijn verzachten,
er gaat een wonderlijke rust van uit.

Toon Hermans

TH 8

Je kunt gezond of ziek zijn
je kunt het alle twee
belangrijk is alleen de vraag
die luidt: wat doe j'er mee ?

Leven is geen zaak van jaren
van 'wat je viert' of 'wat je lijdt'
ergens is het nog iets anders
dan alleen een zaak van tijd.

Leven is geen zaak van jaren
leven heeft een diepere zin
je kunt het voelen aan het einde
en ook een beetje bij 't begin.

Toon Hermans

TH 9

De ene mens leeft maar een jaar of zeven,
de andere honderd en geen centje pijn,
soms denk ik, als ik nadenk over leven,
ik had ook die van zeven kunnen zijn.

Toon Hermans

TH 10

Heer,

wij geloven dat U de Heer bent
van leven en dood.
Die gedachte geeft ons hoop.
Maar als we iemand
die ons dierbaar is verliezen
hebben we geen antwoord.
Laat ons, Heer,
ons leven in uw handen leggen
en leer ons telkens weer
'Uw wil geschiede' zeggen.

Toon Hermans

TH 11

Kijk naar de mens
en zie het wonder in hem
Zie je het niet
kijk dan nog eens
en nog eens
en nog eens
en als je goed kijkt
kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt
het spreekt
het kijkt
het luistert
het lacht
en het raakt je aan
en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere,
hogere orde is
dan het leven op aarde.
Kijk naar de mens
en zie het wonder.

Toon Hermans

TH 12

Het leven schenkt je
lieve blijde mooie dagen
soms sta je duidelijk
bij het leven in de gunst.

Als het je goed gaat
hoor je zelden iemand klagen
maar met de droeve dagen
omgaan - da's de kunst

Toon Hermans

TH 13

Als 't rouwrumoer rondom jou is verstomd
de stoet voorbij is, de schuifelende voeten
dan voel ik dat er een diepe stilte komt
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
en telkens weer zal ik je tegenkomen
we zeggen veel te gauw, het is voorbij
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen
niet wie je was en ook niet wat je zei
ik zal nog altijd grapjes met je maken
we zullen samen door het stille landschap gaan
nu je mijn handen niet meer aan kunt raken
raak je mijn hart nog duidelijk aan.

Toon Hermans

TH 14

Ik voel dat liefde
groter is dan leven
en uitstijgt boven plaats en tijd.
Soms zag ik in je ogen even
'n glimlach
van de eeuwigheid.

Toon Hermans