

INLEIDENDE TEKSTEN VOOR ROUWBRIEVEN

Als je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zult zien dat je huilt
om wat je vreugde schonk.

Wij willen je rust geven
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien en niet kunnen helpen
was onze grootste smart.

Het is maar geleend
de vele mooie dingen
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen

Ik ben zo moe na deze lange reis
Al wat ik vraag is een rustige slaap
en dromen over hen die ik lief had.

Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen ... je had de wind niet mee

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden,
je hebt het meer dan moedig gedaan.
Wie kan begrijpen wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.

naar N. Benschop

Men moet niet huilen
om wat niet meer is
maar gelukkig zijn
om wat is geweest

Een doffe pijn, een leeg gevoel
een strijd vergeefs gestreden.
Wat net nog toekomst leek te zijn
is plotseling verleden.

Waarom al dat vechten, waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn.
de strijd was oneerlijk en geheel niet terecht.
Je wilde nog graag verder, maar ...
je verloor dit gevecht.

Treur niet om mij,
maar gedenk mij met een glimlach,
want er is nog zoveel licht,
veeg de tranen uit je ogen,
breng een lach op je gezicht.

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren
S. Dali

Heel bijzonder, heel gewoon,
gewoon een heel bijzonder man

Diegene die ik liefheb
verlaat ik,
om degene die ik liefhad
terug te vinden.

De strijd heb je nimmer opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht.
Je bleef geloven in het leven,
vol liefde, zorg en levenskracht.

Herinner mij maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in de stralende zon.
Herinner mij hoe ik was, toen ik nog alles kon.

Achter iedere traan van verdriet,
schuilt een glimlach van herinnering.